



Stichting Hospice Almere
p/a secretariaat
Gildemark 33, Almere
hamaker.dick@gmail.com

Nieuwsbrief 1^e kwartaal 2017

Beste Vrijwilliger,

Ik ben jullie allemaal een excuus verschuldigd naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief van December. Ik had er het nodige werk aan besteed om deze op tijd voor de kerstdagen bij jullie te krijgen. Klaarblijkelijk heb ik op een verkeerde knop gedrukt tijdens het verzendingsproces. In plaats van de nieuwsbrief aan jullie te verzenden werd hij opgeslagen en ik kwam daar pas achter toen ik de nodige reacties kreeg, omdat hij wel bij de leden van de Vereniging was bezorgd.

Sinds de laatste nieuwsbrief is weer het nodige gebeurd rondom ons Hospice. De werkgroep Pr- en Marketing heeft de nodige activiteiten ondernomen en we werken druk aan het uitwerken daarvan. Een groepje met ICT-kennis bekijkt ons automatiseringsproces en zal met aanbevelingen komen.

Er komt 1 huisstijl voor alle uitingen van Hospice Almere. Het lettertype van deze nieuwsbrief is tevens het lettertype, dat we standaard gaan gebruiken. In het logo nemen we geen teksten meer op en het logo zal consequent op alle uitingen aan de linkerkant worden gepositioneerd.

Potentiële panden werden bezocht en in een extra bestuursvergadering werd een lijst gemaakt van panden waaraan prioriteit moet worden gegeven en tevens werd besloten welke panden afvallen. Hetzij omdat ze teveel aan investeringen vragen, het zij omdat de vraagprijs buiten ons budget valt.

In deze nieuwsbrief ook een bijdrage van Joke Reuser, over een ervaring als vrijwilliger in ons Hospice.

Vrijwilligersverklaring

We hebben voor de nieuwe vrijwilligersverklaring als uitgangspunt genomen het model van de VPTZ. De bedoeling is, dat de nieuwe vrijwilligersverklaring de oude gaat vervangen, zodat we van elke vrijwilligers eenzelfde verklaring hebben.

Als bestuur hebben we overwogen om de nieuwe verklaring naar jullie huisadres te versturen. Zodat eenieder hem rustig kan bekijken en daarna ondertekenen. Gelet op de portokosten hebben we er nu voor gekozen om deze via het Hospice te verspreiden. Voor eenieder ligt op het Hospice een enveloppe gereed met daarin de nieuwe verklaring. We verzoeken je, als een dienst draait, een kopie mee te nemen van een identiteitsbewijs en deze samen met de getekende vrijwilligersverklaring aan de coördinator af te geven.

Wij zullen de nieuwe vrijwilligersverklaring ook op de website zetten. Mocht je daarover vragen hebben, stel

ze gerust, het liefst aan bovenstaand e-mailadres.

We verwachten de nieuwe verklaring begin mei op het Hospice voor je te kunnen klaarleggen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief tref je de tekst aan van de nieuwe vrijwilligersverklaring, zodat je deze in alle rust thuis kunt bekijken

Innerwheel

Zoals jullie weten heeft Innerwheel ons Hospice geadopteerd als project. Onze Mercedes was aanwezig bij de door de dames van Innerwheel georganiseerde bridgedrive. Deze leverde maar liefst € 1.400,00 op voor ons Hospice.

We hebben naar Innerwheel aangegeven, dat vooral ons linnengoed aan vervanging toe is, en met dit bedrag kunnen we het nodige aanschaffen. Half mei gaat er ook nog een benefiet golftoernooi volgen ten bate van ons Hospice

Inventarisatie

Door een aantal vrijwilligers is een inventarisatielijst gemaakt van alle goederen in het Hospice. Een groter Hospice zal ook betekenen dat de nodige investeringen in inventaris zullen moeten worden gedaan. Als we straks meer bedden hebben, dan zal bijvoorbeeld de capaciteit van de pannen voldoende moeten zijn om voor die meerder bewoners en eventuele gasten te kunnen koken.

Meer kamers zal ook betekenen, meer aansluitingen voor tv's en uiteraard de daarbij behorende tv's. Ook moeten we kijken welke goederen nog mee kunnen naar een nieuw Hospice en welke straks niet meer bruikbaar zijn.

Een wens is bijvoorbeeld om kopjes en glazen in een lichtere uitvoering aan te kopen, omdat de huidige uitvoering voor een aantal bewoners toch te zwaar is en daarnaast ook meteen rekening te houden met mensen die links zijn.

De lijst van de huidige inventaris zal worden omgerekend naar een groter Hospice en daarbij zullen we een globale berekening gaan maken van de kosten die we hiervoor moeten maken. Uiteraard zullen we dan ook zoek moeten gaan naar de nodige sponsors, die de aankoop van inventaris voor hun rekening willen nemen.

Nieuwe vrijwilligers

We hebben in de lokale krant weer een advertentie geplaatst voor nieuwe vrijwilligers. We zijn blij dat er weer een aantal mensen zijn, die zich hiervoor hebben opgegeven en gemotiveerd zijn om onze bewoners te gaan verzorgen.

Vrienden van Hospice Almere

Ook dit jaar kregen we weer het bericht, dat de Vrienden naar ons Hospice een financiële donatie hebben overgemaakt. Voor ons Hospice van buitengewoon groot belang, omdat we met deze donatie ons huishoudboekje sluitend kunnen maken.

In het bestuur van de Vrienden gaan de nodige mutaties gaan plaatsvinden. Op de komende algemene ledenvergadering zullen nieuwe bestuursleden worden voorgesteld en naar wij hopen, ook gekozen worden door de leden.

Als bestuur van de Stichting zijn wij de oud-bestuursleden veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij hebben verricht voor de Vrienden.

Opknappen of niet

Ons huidige Hospice kan op een aantal plaatsen wel een oplapbeurt gebruiken. Een frisse verfbeurt en wanden en plafonds. In het bestuur hebben we dit besproken en besloten om vooralsnog alleen het hoogstnoodzakelijke te gaan doen. Afhankelijk van de snelheid van vinden van een nieuw pand, zal besloten worden welke investeringen in ieder geval gedaan moeten worden.

Vrijwilliger aan het woord

Hallo ,

Mijn naam is Joke Reuser-Tuninga. Ik ben 5 ½ jaar werkzaam in het hospice vanuit de thuiszorg en 5 jaar als vrijwilliger. Mij is gevraagd om een bijzondere gebeurtenis te delen met jullie.

Er kwam een nieuwe opname die in het hospice zou komen om euthanasie te laten plegen. Zij zou op dinsdag komen. Dan verwacht je toch wel een zeer zieke vrouw aan te treffen. Maar niks was minder waar. Toen ik de opname ging doen (vanuit de thuiszorg) trof ik daar een heel bijzonder echtpaar aan. Allebei nog mobiel. En ze zaten aan de huiskamertafel. Ze waren beide erg open naar mij toe over de situatie en de motivatie waarom juist de euthanasie in het hospice te laten gebeuren. Zij vertelde dat haar man als zij er niet meer was wel verder moest met zijn leven en dan niet in het huis waar zij was gestorven. Met hun de procedure van de euthanasie nog door genomen. Ze wisten al precies hoe de procedures gaan. Wel hadden ze nog een vraag hoeveel mensen erbij mochten zijn. Ik heb gezegd dat ze dat zelf mochten uitmaken. Dat gingen ze nog overleggen met elkaar.

's Avonds had ik avonddienst en trof ik het echtpaar aan met vrienden gezellig aan de wijn met wat lekkers. Mij werd ook een glaasje wijn aan geboden maar omdat ik aan het werk was heb ik dit afgeslagen. De sfeer was aan de ene kant heel gezellig maar aan de andere kant merkte je natuurlijk wel dat het afscheid naderden. Met hun beide zijn ze samen naar hun kamer gegaan. Meneer had alle zorg thuis ook gedaan en dat wilde hij ook deze laatste nacht doen. Wel aan hun beide gezegd dat als er hulp nodig mocht zijn dat ze altijd een beroep op ons konden doen.

De volgende ochtend had ik weer dienst en mevr. was bijna uitgelaten dat het bijna zover was. Dat ze niet verder hoefde mee te maken dat ze zou aftakelen. Ze vertelde dat ze alles geregeld hadden. De kaart met de tekst, wat ze aan moest na haar overlijden en wat er gezegd moest worden tijdens de uitvaart. Ook had ze duidelijk gemaakt aan haar man hoe hij verder moest gaan met zijn leven. Iedere dag schoon ondergoed aan, iedere dag goed en gezond eten.

Ik vroeg of ze nog vragen hadden en of ik nog wat voor ze kon betekenen. Dat hadden ze niet. Ik heb met hun afgesproken dat ik er rond 14 uur weer zou zijn. De euthanasie zou rond 15 uur plaats vinden.

Toen ik kwam was de familie en goede vriendin er. Ik heb me op de achtergrond gehouden.

Toen de arts was gearriveerd heeft mevrouw van iedereen die binnen zat afscheid genomen. De echtgenoot had het erg moeilijk. Wat natuurlijk ook heel logisch was. Hij wilde ook niet mee in de kamer toen de euthanasie werd gedaan. Hij bleef in de huiskamer met de goede vriendin. Ik heb ze voorzien van water en zakdoekjes.

Na dat mevrouw was overleden en alle administratieve handelingen waren gedaan, heb ik de laatste zorg samen met een vrijwilliger en de zus van mevrouw aan haar gegeven. Heb de mooie plaid van het hospice op haar gelegd en een roos in haar handen gegeven. Ze lag er mooi bij.

Ik heb het echtpaar maar 24 uur gekend maar ze hebben een enorme indruk achter gelaten.

Om die reden ben ik samen met de assistent coördinator naar de uitvaart gegaan. Dhr. was erg blij om ons te zien en bedankte ons nog uitgebreid voor de goede zorgen.

